

WAT BEN IK ZONDER ANDEREN?



Elke stap die ik zet heb ik ook aan jou te danken.
Jij, de ander. Jij, de onbekende ander.
Wij leven samen, verbonden.

Wat er 's morgens op mijn bord ligt, heeft iemand anders bedacht.
Wat ik rond mijn lichaam draag, heeft andere handen gevoeld.
Waar ik woon, hoe ik mij beweeg, wat ik lees, waarmee ik schrijf.
Jij hebt ertoe bijgedragen.

Wat ik doe, doe ik dankzij jou.
Wie zou ik zijn zonder anderen?



TE OVERWEGEN

Hoe zorg jij voor anderen?
Hoe zorgen anderen voor jou?