

WOORDEN WEGEN WIK ZE WEL



Woorden raken. Woorden kraken.
Ze doen je groeien, zachtjes gloeien.
Of ze kunnen je net klein en nietig maken.

Woorden strelen. Woorden helen.
Ze verzuren en ze schuren.
Ze bieden troost én zaaien haat.
Bouwen bruggen en spreken kwaad.

Woorden van liefde en respect.
Met empathie of grofgebekt.
Over kleuren, klanken en verschillen heen.
Met woorden verbind je of drijf je uiteen.

Ten goede of ten kwade, met taal raak je de ander aan.

Wees je bewust van het gewicht van je woorden.
Zoek ze, kies ze wel doordacht.
Schat ze naar waarde, geef ze kracht.

Woorden wegen. Wik ze wel.

TE OVERWEGEN



Wanneer hebben woorden jou laatst geraakt? Ten goede of ten kwade...
Durf te delen!



OM TE DOEN

Zoek een tekst of gedicht dat jou raakt en dat jij koestert.
Hang het op een zichtbare plek.