

Bond Zonder Naam verhuist naar Lange Leemstraat

De Bond Zonder Naam verzorgt zijn werking voortaan vanuit een nieuw hoofdkwartier in de Lange Leemstraat. **Daar worden niet alleen de beroemde spreuken bedacht, maar wordt ook de werking in heel Vlaanderen aangestuurd.**

**MISCHA BLUDTS
ANTWERPEN**

De nieuwe uitvalsbasis van de Bond Zonder Naam (BZN) bevindt zich in de Lange Leemstraat, naast de voormalige confiserie Roodthoof, en opendevorig weekend officieel de deuren. De vereniging staat bij het publiek vooral bekend om haar motiverende spreuken, die maandelijks worden gelanceerd en "het DNA van de Bond zonder Naam zijn". Denk maar aan: *Verbeter de wereld, begin bij jezelf.*

Maar de werking omvat nog veel meer. "We werken in Vlaanderen vooral rond sensibiliseren en informeren. Naast onze spreuken brengen we bijvoorbeeld ook een magazine uit. Verder organiseren we hier ook tal van inhoudelijke activiteiten zoals workshops en opleidingen", vertelt directeur Barbara Torfs.

Ze werkte jarenlang voor het gelijknamige schoenenbedrijf Torfs, dat trouwens geregeld aan Bond Zonder Naam doneert. Daarna ging ze als vrijwilliger bij BZN aan de slag en in 2020 werd ze directeur van de organisatie.

Traliestop

De BZN werd na de Tweede Wereldoorlog opgericht met pater Phil Bosmans als spiritfiguur en heeft dan ook een christelijke insteek. "Maar iedereen is bij ons welkom. Daarom heten we ook Bond Zonder Naam. We vinden dat alle mensen naast bed, bad en brood ook recht hebben op een stukje schoonheid, ook zij die tussen de mazen van het net vallen."

Zo is er een uitgebreide werking rond gevangenen. "Wij pleiten voor humane detentie. Anders komen de mensen nog

"Ex-gedetineerden praten tijdens onze prison talks over hoe ze in de gevangenis terechtkwamen, hoe ze hun verblijf ervaren en hoe hun leven er nu uitziet"

Barbara Torfs

Bond Zonder Naam



© SARAH VAN DEN ELSKEN

slechter uit de gevangenis dan dat ze erin zijn geraakt en dat willen we onder de aandacht brengen."

Met 'prison talks' bijvoorbeeld. "Ex-gedetineerden praten dan over hoe ze in de gevangenis terechtkwamen, hoe ze hun verblijf ervaren en hoe hun leven er nu uitziet. Ze worden begeleid door een buddy, voormalige gevangenisdirecteurs. We organiseren zo'n prison talks vijftig keer per jaar want er is veel vraag naar, vooral bij middelbare scholen en groepen met mensen die betrokken zijn bij jeugdcriminaliteit. Het is dus een soort preventie."

Verder zijn er nog een initiatief rond boeken lezen in de gevangenis en het project 'traliestop', waarbij gedetineerden corresponderen met iemand uit de buitenwereld. "Dat wordt door ons nauwlettend gemonitord omdat



Het nieuwe hoofdkwartier van Bond Zonder Naam. © SARAH VAN DEN ELSKEN

het wel eens fout kan lopen. Denk maar aan een gevangene die uit de bocht gaat of een 'buitenstaander' die privé-informatie deelt."

De BZN heeft ook nog een 'kansenhuis' in de Rolwagenstraat, met onder meer een sociale kruidenier en een dienst waar je een computeropleiding of lessen Nederlands kunt volgen. "Het is een plek waar mensen die hun weg naar het OCMW niet vinden, terecht kunnen."

Dat alles wordt voortaan dus vanuit de Lange Leemstraat aangestuurd, het nieuwe hart van de BZN. In totaal gaat daar, naast een schare vrijwilligers, een tiental mensen voltijds aan de slag.

Bondgenoten

Een en ander kost natuurlijk wel wat centjes. "We konden dit gebouw, dat voordien eigendom van de stad was, verwerven dankzij de verkoop van ons vorige pand op de Sint-Jacobsmarkt, dat te groot was geworden. Voor onze dagelijkse werking kunnen we voor 25 procent beroep doen op subsidies van de Vlaamse overheid. De rest van onze in-

komsten komt uit de verkoop van boeken en scheurkalenders, maar voor het overgrote merendeel uit legaten en andere giften. In totaal hebben we zo'n negentigduizend 'Bondgenoten' die ons op een of andere manier steunen. Zonder hen zouden we niet kunnen overleven."

Bij de opening kwam ook schepen van Cultuur Nabilla Ait Daoud (N-Va) een kijkje nemen. "Het is prachtig om te zien dat ze hier zo'n mooie locatie hebben gevonden waar hun werking nog beter tot zijn recht kan komen. En wie kent de BZN en de spreuken nu niet? Mijn persoonlijke favoriet is ongetwijfeld: *Mensliep, ik hou van jou.*"

De BZN bracht tot dusver bijna achthonderd spreuken uit en nieuwe suggesties zijn altijd welkom. Wie er een in gedachten heeft, kan die inzenden via hun website. Daar kan je ook het nieuwe boek *Spreuken Spreken* bestellen, waarin BV's zoals Helmut Lotti en Urbanus vertellen over hoe ze de gezegdes van de BZN in hun eigen leven toepassen.