

de introkaart:

Ik ben er voor jou

Met deze kaart kan je laten voelen dat de ontvanger je volledige aandacht heeft. Als je voelt dat er iets op til is. Als je weet dat het niet gemakkelijk is. Luister met je ogen naar wat niet gezegd wordt. Begrijp vanuit de stilte. Raak aan. Blijf daar. Stel een vraag. Of twee.

kaarten:

Niet hoe je valt, wel hoe je opstaat
Weer of geen weer altijd welkom
Troost is daar waar pijn gewoon mag zijn
Ik wens je ademruimte

Teksten aan de binnenkant van de kaarten staan achteraan op deze productfiche



Het productverhaal van de kaarten

Positief voor mens en samenleving.

Met de verkoop van de 'ik denk aan jou' kaarten kan Bond zonder Naam mensen kansen geven, inspireren of laten groeien. Een product van Bond zonder Naam koop je nooit enkel voor jezelf of iemand die je blij wil maken. Je steunt er ook de werking van Bond zonder Naam mee. Samenleven is voor Bond zonder Naam zorgen dat iedereen erbij hoort. Ook mensen met minder kansen. De opbrengst gaat naar onze initiatieven die kwetsbare groepen in Vlaanderen een duwtje in de rug geven. Een gezin dat het moeilijk heeft, een nieuwkomer, een eenzame of iemand die na gevangenschap opnieuw in onze samenleving moet integreren.

Teksten aan de binnenzijde van de kaarten:

Niet hoe je valt, wel hoe je opstaat

Opstaan en weer doorgaan.
Dat klinkt simpel maar je doet het nooit alleen.
Bovenop je herwonnen zelfvertrouwen heb je anderen nodig.
Warme, bemoedigende anderen die samen met jou geloven in je kunnen.
In je veerkracht, in je talenten.
Geloven in jezelf is jezelf toelaten om te struikelen.
Struikel rustig, strompel recht, neem die handen aan, leg je haren goed en probeer opnieuw.
Niet hoe je valt, wel hoe je opstaat.

Weer of geen weer altijd welkom

Wat ons sterk maakt, is dat jij op mijn deur mag kloppen en ik op de jouwe.
Dat ik dag zeg, dat jij dag zegt.
Dat jij verdriet mag delen en ik ook.
Dat we mekaar niet altijd hoeven te begrijpen, dat we mogen zijn wie we zijn.
Mensen met een warm hart die willen luisteren naar elkaars verhaal.

Troost is daar waar pijn gewoon mag zijn

Troost is jouw verdriet op mijn tafel.
Pijn die er mag zijn.
Troost is de kracht van stilte.
Mijn luisteren zonder oordeel.
Troost is oefenen in weinig.
Niet oordelen. Niet spreken.
Geen wijze raad.
Troost is amper iets.
Behalve er zijn.
Daar en dan.
Dichtbij.

Ik wens je ademruimte

Jij bent jij.
En dat is heerlijk.
Dat jij bent wie je bent.
En dat jij anders bent dan ik en alle anderen.
Jij bent jij.
En dat is heerlijk.
Neem je eigen ruimte in.
Adem in en uit.
Laat ons de lucht koesteren die zuurstof geeft.
Het heldere water dat ons een spiegel voorhoudt.
Samenleven is de aarde koesteren.
En de ander laten zij wie hij is.
Gun elkaar die ademruimte.