

**BOND  
ZONDER  
NAAM**

VANUIT HET HART



## **Wees geen ijsbeer In de zomer**

Het is zomer, los de teugels,  
veeg wat zorgen van de baan.  
Sprokkel vrolijk slipperdagen,  
trek je blote benen aan.

Dump die winterpels en laad je op  
met zonne-energie.  
Met zoete, warme mensen ook,  
de beste zomertherapie!

Dobber weg op zomerdromen,  
droom ze een tikje extra zwoel.  
Zelfs de zon is in de wolken,  
Zomertijd is berecool!

Chill, relax, ontdooi een beetje,  
hij is er rijp voor, pluk die dag!  
Wees geen ijsbeer in de zomer,  
straal en glim die lach, het mag!



**Vlaanderen**  
verbeelding werkt