

Liefde is leven, leven is liefde

Als je in de ogen van een kind kijkt en daarin de toekomst ziet.
De noodzaak om beter te doen. Morgen beter dan vandaag.
Dat is liefde.

Als je naar een boom kijkt die zijn bladeren verliest
en die toch nieuwe bloesems laat groeien, vol vertrouwen.
Dat is leven.

Als je naar de regendruppel kijkt, die een rimpeling maakt
in een plas van duizenden andere druppels, gedragen in de armen van het water.
Dat is liefde.

Als je naar de sterren kijkt en weet dat jij deel bent van dat al.
Van het licht en de schaduw. Van de bomen, de zeeën, de mensen, het leven.
En je hart springt op.

Dat is liefde, dat is leven.



**BOND
ZONDER
NAAM**
VANUIT HET HART

